

10 december 1651 stelt de Spaanse fiscus Johan-Adolf in het bezit der heerlijkheid Beusdaal. Hij trad in het huwelijk met Anna-Maria van Eynatten, die hem een zoon schonk Johan-Gerard van Colyn, die het leen verheft in 1692.

Zijn weduwe Maria-Sophia de Herselle verheft 1700 in naam van haar zoon Adolf-Georges-Frans-Willem, later baron van Colyn.

Baron van Colyn huwde gravin Antoinette-Françoise-Amour van Hoensbroeck. De echt was ongelukkig. Ze scheidden in 1748.

Zijn zuster baronesse Maria-Adrienne-Guillemine van Colyn verheft op 24/5/1753.

Als erfgenaam duidde zij graaf François-Constantijn-Cesar van Hoensbroeck aan, die heerlijkheid en kasteel verheft op 18/1/1760. (7)

Deze, prins-bisschop van Luik geworden, schonk zijn goederen aan zijn neef graaf Pierre-Ch.Fr.A. de Méan-Beaurieux, zoon van zijn zuster Anna-Elisabeth-Fr. van Hoensbroeck en François-Antoine de Méan.

Door de Fransen verjaagd, zal graaf de Méan in ballingschap sterven, te Wenen in 1802.

Bij overlijden van graaf Pierre de Méan kwam Beusdaal in het bezit van zijn dochter gravin Constance-Th.D.A. de Méan (1785-1846) echtgenote van baron François-J.E. van Stockem.

Zonder erfgenamen ging Beusdaal over in handen van gravin Françoise-Aloise de Méan (1792).

Deze huwde in 1810 baron C.F. de Copis, burggraaf van Bavay. Zij erfde Beusdaal en liet, bij overlijden, het domein over aan Maria-Th. A.C. de Copis, geboren 1818.

Maria de Copis trad in 1837 in de echt met graaf Theodoor-A.J. d'Oultremont, geboren in 1815.

Hun derde zoon Florent-Ferd. J.L. d'Oultremont kwam in het bezit van het domein in 1875. Hij liet het kasteel restaureren, niet altijd op zeer gelukkige wijze.

Graaf Florent overleed ongehuwd en stelde als erfgenaam aan Joseph-A.M.E.H. d'Oultremont, oudste zoon van zijn broeder Eugeen.

Joseph d'Oultremont was gehuwd met gravin Isabella van Geloës.

Hij verkocht Beusdaal aan Wilhelm-Johan-Abraham Huyzer.

Nu zal Beusdaal het toneel worden van een makabere geschiedenis. Tijdens een reis naar het zonnige Griekenland overleed de jonge echtgenote van de h. Huyzer. Hij liet het lijk balsemen, plaatste het in een zerk met glazen deksel in een grafkelder nabij de kapel van het kasteel. Het verbleef er tot omstreeks 1934/35.

De nieuwe eigenaar trad dan in de echt met gravin Josephine-L.L.H. de Marchant en d'Ansemburg. Op 30/1/1934 moest hij het kasteel verkopen.

Het ging over in handen van Victor Woos, industrieel te Verviers. Bij diens overlijden ging Beusdaal aan zijn twee zoons en dochter.

Zij behielden de Beusdaler bossen doch verkochten de hoeve, het kasteel, het park en de vijvers aan Jean-Louis Vander Heyden - Vaessen (1949-1950) die er thans nog verblijft. Voor hem verbleven twee generaties Vander Heyden op de uitgestrekte hoeve, aan het kasteel palende, nl. Joseph Vander Heyden - Baltus, vader van Louis, en nog vroeger een tak Vander Heyden uit Voerendaal.

Het kasteel, met park en vijvers, werd in Mei 1951 aangekocht door de vereniging zonder winstbejag "Colonies scolaires catholiques liégeoises".