

Oud-Stuyvekenskerke

Elk jaar vindt een nationale herdenkingsplechtigheid plaats aan het Onze-Lieve-Vrouw-hoekje bij Diksmuide. In de deelgemeente die vroeger Oud-Stuyvekenskerke heette stond een oude bouwvallige parochiekerk die in 1870 afgebroken werd, op de oude westtoren na. De huidige dorpskern, met een nieuwe kerk, werd een tweetal kilometer noordelijker gebouwd. Oud-Stuyvekenskerke is een beschermd oorlogsoord dat het in de Eerste Wereldoorlog bijzonder zwaar te verduren kreeg. Het kleine licht verheven eiland in het vlakke polderland, met de uitkijkpost in de kerktoren, werd een belangrijke vooruitgeschoven stelling van het Belgische leger, de zogenaamde 'Grote Wachtpost Oud-Stuv'.

Op die plek sneuvelde op 1 juli 1916 een soldaat tijdens een verkenningsopdracht met als doel Duitse krijgsgevangenen te maken. Hij rust op de militaire begraafplaats van Adinkerke. Het grafschrift: Geelen Guillaume, soldat 4e de Ligne, 16-10-1894 – 1-7-1916, Mort pour la Belgique.

Een snelle check op de 'Bel-Memorial'-site levert nog enkele beelden op, o.a. een foto genomen door Philippe Hamoir in september 2011 (die je ook kunt zien in Aubel in de 'Chapelle Notre-Dame du Perpétuel Secours, tableau d'honneur 1914-1918') en twee gedachtenisprentjes van drukkerij Th. Jonckers uit Aubel.

Ik richtte een schrijven aan het Militair Archief in Evere en adjudant Luc van Weijnen stuurde per kerende een hele bundel informatie uit het Franstalig dossier: 4e RÉGIMENT DE LIGNE, N° 104.59962 de la Matricule, Père Pierre-Hubert, Mère Bessems Hubertine, Né à Vauren-St Martin, le 16 Octobre 1894, Dernière résidence à Aubel, Taille d'un mètre 661 millimètres, Profession antérieure cultivateur, Incorporé comme milicien de 1914, province de Liège, commune de Aubel, le 26-9-1914 au service actif au C.I.1.D.A. Entrée au corps / au front depuis le 24-2-1915.

Nu ik wist dat Guillaume Geelen in Donsart- Aubel woonde maar in Sint-Martens-Voeren geboren werd, ben ik in het Rijksarchief in Hasselt en met de hulp van enkele genealogische vrienden zijn stamboom gaan opzoeken, benieuwd of we eventueel dezelfde voorvaders zouden hebben.

De vader van soldaat Guillaume Geelen, Joannes Petrus Hubertus Geelen werd op 2-10-1853 geboren in Bemelen (NL), boerde in Sint-Martens-Voeren en Aubel en stierf op 16-02-1927 in Aubel. Hij trouwde met Marie Hubertine Bessems. Grootvader Mathijs Geelen werd op 7-5-1808 geboren in Margraten (NL) en stierf op 12-2-1858 in Bemelen. Hij trouwde op 15-1-1852 in Bemelen met Anna Catharina Willems. De verdere voorvaders zagen allemaal het levenslicht in Margraten en zijn, voor zover ik kon nagaan, niet verwant met mijn Geelen-voorvaders.

Uit het militair dossier kun je afleiden dat men op het hoofdkantoor van het regiment, 'Le Quartier-Maître du 4e Régiment de Ligne à Bruges', niet eens wist wat de schrijfwijze was van Sint-Martens-Voeren en in welk boerengat dat lag. Erger nog, het militair pensioen van de gesneuvelde, als nalatenschap voor de ouders, werd aanvankelijk geweigerd omdat beide ouders en zo ook hun zoon van Nederlandse nationaliteit waren. Met brieven aan de Minister van Landsverdediging en aan de legerleiding werd hemel en aarde verzet door de toenmalige burgemeester van Aubel en door Hubert Dejalle, een vriend van Guillaume en oudstrijder 4e Linieregiment.

De dappere soldaat Guillaume Geelen die in België geboren werd en heldhaftig streed in het Belgische leger aan de andere kant van het land, kreeg uiteindelijk voor moed en opoffering postuum ereonderscheidingen, een streep brevetten, medailles, oorlogskruis en juwelen en een dotatie van '300 francs'. Voor vorst, voor vrijheid en voor recht.

Julien Geelen

