

Bijzonder interessant voor wie meer wil weten over ons landschap, en hoe we er zorg voor kunnen en moeten dragen.

Ik ontdekte toevallig nog een interessante publicatie, namelijk de doctoraatsverhandeling van historicus **Gerard Verbeet** uit 1978: *Limburg op de tweesprong*, over de periode tussen 1814 en 1839. Je kunt ze downloaden op <http://hdl.handle.net/2066/147545>. Ze is 26 MB groot. De Voerstreek maakte toentertijd wel deel uit van een ander departement, en later van een andere provincie dan het in deze scriptie behandelde gebied (namelijk Belgisch en Nederlands Limburg). Maar als je bijvoorbeeld wilt weten hoe Dibbets erin geslaagd is Maastricht voor Nederland te behouden – als een enclave in een gebied dat voor België had gekozen – dan vind je die geschiedenis hier in detail beschreven. Overigens een interessante vraag: hoe zouden de lands- en provinciegrenzen er nu uitzien als Dibbets toch overstag was gegaan en Maastricht in 1830 ook in het Belgische kamp was beland?



Foto Eddy Dupae

Rik Palmans

## Levensverhalen in een koekjestrommel (2)

In het vorige nummer (65), op bladzijde 531, pleitte ik er vurig voor om oude foto's uit de 'koekjestrommel' op te waarderen door op de achterzijde enige duiding te noteren.

Zo ontdekte ik in de 'schatkist' van mijn moeders nalatenschap een oude vergeelde klasfoto van de gemeenteschool van Sint-Pieters-Voeren, genomen op 6 oktober 1926. Op de achterzijde noteerde mijn moeder, Marie Lemmens, de namen van haar klasgenoten en onderwijzeres Juf Alice Janssen.

Aan de lezers van het *Voerens Blaedsje* wil ik vragen of zij meer informatie hebben over Alice Janssen-Van Dam, haar echtgenoot en hun kinderen. Zijn voornaam en familienaam correct? Van waar is zij afkomstig? Was haar echtgenoot verzekeringsagent en schoolmeester in Sint-Martens-Voeren?

Het echtpaar Janssen had drie zonen, die goed bevriend waren met mijn ouders. Leon Janssen-Celis woonde in Diest, Eugène Janssen-Simons woonde in Blegny en van André Janssen ontbreken verdere gegevens. Wie weet meer over hen?

Na het beëindigen van haar loopbaan, ca 1953, werd Juf-



Naast onderwijzeres Alice Janssen-Van Dam (van links naar rechts): op het trapje vooraan: Barbe en Hubertine Senden; 1ste rij: Jozef Halleux, Albert Janssen, Guillaume Jacquemin, Jean Deckers, Jozef Schillings, Leonie Halleux, Jozefien Crutzen, Maria Deckers, Maria Halleux; 2de rij: Albert Schillings, Jozef Crutzen, Albert Demonceau, Pierre Tonka, Albert Geurts, Jozefien Senden, Barbe Halleux, Victoire Nederlands, Marie Lemmens; 3de rij: Pierre Lorquet, Pierre Crutzen, Marcel Geelen, Jean Collings, Jozef Senden, Josée Janssen, Jozefien Nederlands, Victoire Deckers, Angèle Demonceau, Amélie Halleux.

frouw Janssen opgevolgd door Maria Vrancken-Jorissen († 2015). Als mijn herinnering correct is, verhuisde het echtpaar Janssen naar de Rue de Maestricht in Visé. Zijn zij daar overleden en begraven?

Wie kan mij aanvullende informatie bezorgen?

[julien.geelen@gmail.com](mailto:julien.geelen@gmail.com)