

# Ledenbijeenkomst in de Molen van Moelingen

Zondag 27 november startte als een grijze en kille dag. Maar rond 10:00 uur kwamen zowat veertig van onze leden naar een bijeenkomst waar je gratis warmte kon tanken. Het bestuur had de locatie al lang op het oog: de Molen van Moelingen, tot kort geleden de Orsmolen genoemd naar zijn toenmalige eigenaar en bezieler. Helaas kwam de coronacrisis daar doorheen fietsen en moest een bijeenkomst in deze locatie diverse keren worden uitgesteld.

Bij een stevige kop koffie en een heerlijk stuk Voerense vlaai vonden de mensen elkaar in de gezellige ruimte waaraan voor velen herinneringen vasthangen van lang geleden. Na een kort welkom van de voorzitter kregen de nieuwe eigenaars het woord. Ed en Marc blonken van trots toen ze vertelden over hun zoektocht naar een pand 'waar nog werk aan was'. Het toeval had hen een handje geholpen, maar tegenslag werd ook hun deel bij de overstromingen in juli 2021. Aan het rustieke interieur kon je de geleden schade alleen nog opmerken als er op gewezen werd.

Op zoek naar de geschiedenis van de molen trokken we nadien naar de binnenkoer waar we keken naar gerestaureerde én bouwvallige gevels. Puzzelstukjes uit het verleden werden gelegd door wie er iets van kende. Zo stamt de schuur uit 1740. De rest van het gebouw werd vernield toen de Duitsers het in augustus 1914 in brand staken. In 1920 werd het weer opgebouwd; daar verwijst de ORD-steen (Office des Régions Dévastées) in de gevel nog naar. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog saboteerden de Duitsers de molen door het rad te vernielen en kwam er een einde aan het molenbedrijf.

In een stemmig vergaderzaaltje op de verdieping werd nadien bij een drankje kort verslag gedaan van de voorbijgane jaren



2020 en 2021. Omdat we tegelijk onze – lang uitgestelde – jaarvergadering hielden toonde Jos op een scherm het financieel jaaroverzicht. Naast de commentaren op de bijzondere digitale vaardigheden van onze penningmeester werd het centenplaatje goed bevonden. Dat het gezien de cijfers niet nodig was om het lidgeld te verhogen zorgde voor merkbare opluchting. De bestuursfuncties werden overlopen; er is een open vacature voor het secretariaat en we zouden erg graag nieuwe bestuursleden verwelkomen. Vervolgens werden nog foto's getoond van het oude Moelingen en de vraag naar de geschiedenis van de molen kwam nogmaals ter sprake. We hopen dat hiermee een aanzet is gegeven voor verder speurwerk door competente vrijwilligers.

Dan werd het even spannend: naar wie gaat de wisseltrofee? Elza vertelde plastisch over het bronzen korenwolfje dat een jaar lang van op haar vensterbank de wereld had zien voorbijtrekken. Het loslaten was even moeilijk maar de pil werd verguld bij de overhandiging aan de nieuwe tijdelijke eigenaars: Fridy en Hans Maurer. Wie hen kent weet wat ze gedurende vele jaren voor onze vereniging betekend hebben: Hans als lid van het bestuur en Fridy als gastvrouw voor tal van Werkwinkels.

We keken uiteraard ook uit naar de komst van onze nieuwste papieren *Koeënwoof*. Rik lichtte een tipje van de sluier en bedankte de aanwezige auteurs zonder wie ons jaarboek er niet zou zijn. Na de schrijvers kregen de aanwezige leden hun exemplaar met de vraag of ze na lezing ervan ook de enquête willen invullen die hierover nog verstuurd wordt. Hopelijk krijgen we eerlijke en bruikbare feedback van onze leden. Na de laatste slok en de losse babbel was het tijd voor de rest van de zondagmiddag en het WK met de Rode Duivels... maar niet nadat onze gastheren nog op een extraatje hadden getrakteerd, waarvoor dank.

Rita Plattau

