

Nu komt het kasteel door verkoop of erfenis, achtereenvolgens in het bezit van Johan van Nieuwenburg en Joh. van Zeel, uit Gulpen (1500), van Frederik van Sombreffe (1557); van Willem van Goltstein (1564), van Johan Schellart (1603), van Ferd. van Hochsteden, van graaf d'Auxy (1773), van de familie de Grand'Ry (1845), van Th. Nellesen (1882) van de familie Ostman von der Leye (1885).

Het slot werd door de Spanjaarden belegerd in 1578 en behield een Spaanse bezetting tot 1584.

In 1696 richtte een Brandenburgse bezetting veel schade aan. In 1702, tijdens de Spaanse erfenisoorlog, liet de Franse bevelhebber van Limburg de hoofdtoren in de lucht blazen en beschadigde hierbij de overige gebouwen.

Deze bijdrage werd geschreven naar " Le Nord-Est de la Province de Liège et le Canton d'Eupen " door Dr J. Langohr en " Die Kunstdenkmäler von Eupen-Malmédy " door Prof. Dr H. Reiners - Freiburg.

J.v.V.

- - - - -

(Vervolg van blz.2.)

Il portait : d'argent à la croix engrêlée d'azur.
Après la destruction du château de Lontzen et la conquête du Limbourg par Jean de Brabant, les descendants de Conrad Snabbe se réfugièrent à Hody, pays de Liège.
Ils sont dès lors connus sous le nom de Lonchin ou Loncin (forme romane de Lontzen).
Coue ou Conrad de Lonchin, chevalier, fils de Henri, petit-fils de Conrad Snabbe, fut échevin de Liège (1329 - 1346).
Il scelle en 1340 : une croix engrêlée.