

Protestantse universiteiten hebben in heel noord-west Europa, van Königsberg tot Upsala, van Leiden tot Heidelberg een belangrijke bijdrage geleverd aan het huidige westerse wereldbeeld. Onze moderne techniek zou ondenkbaar zijn geweest zonder het vrije onderzoek dat daar plaatsvond.

Vanuit Engeland en later ook vanuit Noord-Nederland trekken mensen, om religieuze redenen naar Noord-Amerika. God's own country noemden ze het (Pelgrim Fathers).

Het zijn die groepen, die ook nu nog het gezicht van Noord-Amerika in belangrijke mate bepalen.

WASP betekent nu nog in Amerika : White-Anglosacs-Protestant.

Hiermee worden nu nog de in Amerika leidende kringen aangeduid.

Zo gezien heeft de hervorming, die ooit eerder vanuit West-Vlaanderen over de rest van de toenmalige Nederlanden uitstraalde, een hele grote bijdrage geleverd aan onze huidige westerse wereld.

Mensen heeft gevormd, die eigen verantwoordelijkheid als volwassen enkelingen, het leven tesamen met anderen durven vorm te geven. Een leven, waarin tolerantie, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid de maximen zijn geworden.



een oude  
nederlandstalig Bijbel  
in Antwerpen gedrukt,  
die generaties lang  
in onze streken  
werd bewaard.